

DEFENDERS TØR ...

Det var gas på forrige side. „Betjenten“ var skuespilleren Holger Vistisen, som Defenders fik lov at bombardere med lagkage. På billedet her står „betjent“ Vistisen mellem gruppen. Fra venstre Jens, Rudolph, betjenten, Ken og Flemming.

Og derefter stillede vi Defenders et par nærgående spørgsmål for at se, om de tør svare. Læs selv:

Det ikke blot regner, det øs-pjask regner, men DEFENDERS kommer alligevel. Modigt har de vovet sig gennem elementernes rasen. De tør skam! Efter at alle er bænket på diverse stole og skriveborde, og tilberøgte „goddag“’er og „hm“’er er udvekslet, starter vi den alvorligere del af festen, nemlig spørgsmålene:

- Tjener I nok?
- Nok ... kommer det fra FLEMMING, — hvad er nok? Vi tjener nok til at blive afkrævet en stor skat — men ikke nok til at betale den.
- Snyder I skattevæsenet?
- Næ, det er umuligt, men vi ville gerne! Flemming prøver et par briller, der ligger på skrivebordet, og ser fuldstændig vanvittigt ud.
- Du godeste, hvor er de stærke!
- De andre prøver dem også og ser ikke meget bedre ud.
- sba?
- Tavshed og lidt forvirrede miner ...



- Mja, det er vores bureau, Knud Thorbjørnsen er vores manager.

- Det er vist Danmarks største bureau, kommer det venligt fra JENS. Meget venligt.

- **Der har været en del ballade om narkotika og pop-musikere, hvad siger I til det?**

Flemming, Jens og Ken siger en hel del modstridende i munden på hinanden, men bliver enige om at udtale følgende:

- Vi ved ikke noget om det ...
- Jens var teknisk tegner elev, før han blev professionel, Flemming kontorelev og Ken var skole-dreng og arbejdsdreng. RUDOLPH, som ikke kunne komme i dag, var også skoleelev.

Ingen brug for livvagt

- **Regner I med at få brug for en uddannelse en skønne dag?**

- Spørg publikum.
- Hvis det bliver aktuelt, vil vi måske prøve noget andet — jazz for eksempel — eller holde op.
- **Kan det ikke være irriterende at være så kendte, som I er?**

- Det kan tage overhånd, det er Jens, der svarer, — men det er aldrig irriterende. Hvis vi en dag siger, vi ikke gider skrive autografer, lader folk os være i fred.

- De fleste er sgu da flinke, falder Flemming ind. Stort smil.

- **Pop-musikere siges at udnytte de unge?**

- Ingen tvinger folk til at komme, vel? Flemming ser appellerende ud over de forsamlede, som lige er blevet foraget med FLOB fra LES RIVALS. Alle ryster på hovedet.

- De unge gør kun, hvad de selv vil, forældre kan ikke tvinge dem, ingen kan tvinge dem. Enige? Alle nikker.

Der sidder en herre af ret stort format iblandt os. Han siger også noget af og til.

- **Hvem er det? spørger jeg lidt nervøst, — en body-guard?**

- Det er vores chauffør. Vi har nu forøvrigt brug for en livvagt ... NEJ, NEJ, NEJ, selvfølgelig kan vi slås selv. Vi går jo til body-building! Spillen med musklerne over hele linien.

- **I er blevet beskyldt for at lave mere gas end musik på scenen.**

- Ja.
- ... tavshed.
- ???
- Jaa (det er Flemming igen. Han er åben-

bart en slags talsmand), — det er vi kede af. Derfor er vi også holdt op med det. Nu laver vi kun det sjov, publikum selv lægger op til.

Penge og piger

- **Penge?**

- Det er dejligt at have penge, siger Jens.

- Ja, men endnu dejligere at bruge dem. Flemming får et fanatisk glimt i øjnene. — Vi bruger dem til alt, hvad vi har lyst til ... fiskestænger.

Jan, der har været ret favs til nu, fortæller, han er ivrig lystfisker, men den ventede historie om den kæmpeskildpadde, der slap væk forleden dag, udebliver. Desværre.

- **Piger?**

Et øjeblik føler jeg mig som i Zoologisk Have blandt de vilde dyr:

UHM, AH, SMASK, SLUBRE og lignende udbrud fylder lokalet.

Cigaretter bliver tændt.

- Jens og mig er slæmme til at glemme, siger Flemming.

- **Det rimede.**

- Det var sgu også meningen!

De tænker ikke på dagen i morgen — siger de, bortset fra Ken, der påstår, at det gør han skam.

- Desuden kan vi lide at være barnlige. Vi køber vandpistoler og skyder på hinanden.

- Vi ÆLSKER legetøj. Jens slår et lyserødt bukseben over et andet lige så lyserødt bukseben. Under dem begge befinder sig en brun ruskindstøvle. En blomstret skjorte, der matcher bukserne og en lysebrun kameluldsjakke fuldender billedet.

- **Er I meget interesserede i tøj, i det sidste nye?**

- Der er faktisk ikke noget „sidste nye“. Moden er en gentagelse, forklarer Jens. — Lange flipper var også moderne for fyrré år siden ... nå nej, de er forresten ikke moderne mere ... og swingpatterne gik også med lange jakker.

- **Bliver I trætte, når I har spillet en hel aften?**

Alle er enige. De bliver meget trætte.

- Vi er helt groggy, når vi har spillet tre timer ...

- Fuldstændig gennemblødt ...

- Vi kan købes for en femmer!

Lidt efter bryder de op, og efter at alle har sagt farvel til hinanden, løber Ken, Jens og Flemming ud i regnen — til de ventede biler.

Helle

luk op for noget godt
- luk op for ...

Haribo

PIRATOS
store saltpastiller