

HJEMME HOS DEFENDERS

*fortsat fra
side 12-13*

KEN GUDMAN

Vi havde lidt svært ved at finde Ken's adresse, fordi Ken hedder noget helt andet efter Gudman, og det er hvad der står på døren. Men da vi var kommet til det rigtige husnummer, spurgte vi en lille pige i opgangen om hvad sal trommeslageren fra Defenders boede på. Vi fandt hele familien hjemme — Ken var i fuld gang med at øve sig, eller rettere ha nlod som om han helt havde glemt, at vi skulle komme, fordi vi så skulle tro at han var meget flittig — men den gik vi ikke på. Så vi blev enige om at drikke en kop kaffe, mens vi lyttede til mange af de herlige plader, som Ken har stående i sit pladearkiv. Ken har en lillebror ved navn Leif, og han håber en dag selv at blive trommeslager i et poporkester — Anne hedder hans lillesøster, som efter bedste uggigemønster hjælper Ken med at samle alle hans udklip sammen i en scrapbog og er især meget stolt af sin berømte storebror. Ken har en storebror ved navn Jan, men han var i England, så derfor er han ikke med på det familiebillede, som vi tog.

**TEKST:
PETER
ABRAMS
FOTO: PER
DALSGÅRD**

Ken's lillesøster Anne hjælper Ken at holde skik på alle avisudklip, han efterhånden har samlet.



Et rigtigt familiebillede fra det Gudmanske hjem. I midten Ken, bagved Kens mor og far og siddende foran Ken, lillesøster Anne og lillebror Leif.



Fleming er en ivrig amatør fotograf



Jens bad os lade være med at fortælle adresse og tlf.-nummer



Da vi ankom til Kens bopæl sad han og øvede sig med sin attraktromme.



Ken er dygtig til at lave mad og han bød os på kaffe.

