

HIDSIG DUEL I
POP-VERDENEN

Ole Ritter fik Rudolf ned med nakken



— Ak, nu kalder de mig »Den gule død fra Nørrebro!»



Rudolf Hansen fra Defenders plejer at være hurtig. Men han mødte sin overmand forleden. I »Mini-Car Race Center» på St. Kongensgade i København ranglede Rudolf i dobbelt forstand ind i den verdensberømte cykelrytter, Ole Ritter. De to idoler kiggede hinanden dybt i øjnene.

— Det må blive duel. Foretrækker du bil eller cykel? spurgte Rudolf.

— Jeg er ikke på cykel, så vi ta'r den på biler, sagde Ole Ritter.

De satte sig ved hvert sit rat, og en dyb tavshed sænkede sig over lokalet. Så lod startskuddet.

En blå Mustang sprang frem foran resten af feltet.

— Ha! skreg Rudolf og slikkede sig om munden. — Og du kalder dig den hurtigste!

— Det er nu min . . .

— Nå, nå, nå. Det er da mig, der er nr. 2 så.

— Nå, det er Freddy Eugen. Han er næsten lige så hurtig som mig, svarede Ole Ritter. — Din gule bil holder på startstregen endnu.

Efter 32 omgange med 50 sammenstød lå Rudolf 12 omgange bagud.

— Nu vil jeg vinde, sagde Rudolf. Giv mig 10 omgange til — så skal jeg . . . Der lod et hult drøn, og en lille gul bil røg af sporet og kurede på taget hen over tre andre vogne.

— Du kører som en fodgænger, surmulede Ritter, nu har du odelagt det hele.

Publikum dobt lynhurtigt Rudolfs vogn til »Den gule død fra Nørrebro».

— I cykelryttere kan da ikke nå at træne ret meget på cykel, når I er så skræppe til det her, sagde Rudolf. Men kom med ud på gaden. Så skal I bare se!

Uden for holdt et særpræget dollargrin. Fuld af buler og fyldt op med gammel skrammel og ragelse. Uvasket som en mexicansk ørkenvandrer.

— Det er min, sagde stolte Rudolf. Kom så med jeres rådne cykler!



Rudolf fra Defenders mellem Ole Ritter (til venstre) og hans partner Freddy Eugen. Jeg er i færd med at køre bukserne ned om hælene på dem, tænker Rudolf. Men han har bare taget fejl af bilerne.