

BEGRAVELSE Rudolph Hansen

Køb 1
Chicken
19⁵⁰ og
1 gratis!

Rudolph Hansen elskede musikken – og livet. Han blev kun 58 år
Foto: NIELS S. ANDERSEN



MUSIKALSK FAR



Rudolph var en dygtig musiker – og skarp i replikken. Der er desværre ikke mange af hans slags tilbage, fortalte Brdr. Olsen, der som helt unge spillede som opvarmning for Rudolph og The Defenders



– Rudolph var en god legekammerat fra de unge dage. Hans far spillede faktisk til vores bryllup. Vi havde fantastiske oplevelser sammen, masser af sjov og fest. Han var en dygtig bassist og et dejligt sprællevende menneske, som ikke ville give op, sagde Peter Belli, der blev støttet af sin June i sorgen

Venner og kolleger fra nær og fjern gav den dygtige musiker og festmennesket taktfaste klapsalver med på hans sidste rejse

Gasolin-guitaristen Franz Beckerlee var dybt knuget over tabet af sin gode ven Rudolph. Som en sidste gestus trykkede han panden mod kisten, inden rustvognen kørte bort fulgt af velfortjente klapsalver



Han fik altid masser af klapsalver, når han optrådte rundt om på de danske musikscener – enten når han brillant spillede sin bas i pigtrådsorkestret Defenders i de glade 60'ere, eller når han senere spillede med Savage Rose eller The Cliffers – eller med et hav af andre kendte danske musikere, og han fik også masser af taktfaste klapsalver – endda stå-

ende applaus – med på sin sidste rejse til himlens skrå brædder, da han blev bisat fra Christians Kirke på Christianshavn.

Det var de mange gamle venners og kollegers – cremen af danske musikere – måde at sige tak for mange års god underholdning til bassisten og levemennesket Rudolph Hansen, som døde kun 58 år gammel.

Men inden jordpåkastelsen

var der sørget for både sang og musik i den smukke kirke. Ikke mindst gav hans tiårige søn Mikkelt et bevis på, at han har arvet sin fars musikalske evner, da han med tårer i øjnene spillede Beatles-melodien "Blackbird" akustisk på Rudolphs elskede Fender-guitar. Hans gamle og nære venner Lasse og Mathilde sang og spillede "Til en ven", og Flemming Krøll sluttede af med

"Så længe skuden kan gå ..!"

Rudolph var en udpræget levemand og et festmenneske, som ikke nægtede sig selv nogen af livets mange goder. Han var kendt for sine mange hurtige replikker – og for sin store musikalske kunnen. Branchens mange opslidende fristelser satte dog sine spor. Han brændte sit lys i begge ender.



Kisten blev båret af (t.h.) Rudolphs hustru Birthe med sønnen Mikkel i hånden, sønnen Christian på 18 og Flemming Krøll. Til venstre er det bl.a. broderen Per Olof, halvbroderen Bjørn og nevøen Michael

VEL



Povl Dissing havde gennem årene mange fornøjelige timer sammen med Rudolph både på og udenfor den musikalske scene. Han tog en værdig afsked med bassisten sammen med fru Betty



- Han kom faktisk med som afløser. Men han blev en stjerne i sig selv i The Cliffters. Vi lavede nærmest et musikalsk stand-up-show. Han var en humørsmed. Og han elskede fest og farver - måske lidt for meget, sagde Johnny Reimar sammen med Rudolphs bror, Per Olof og manager Steen Wittrock



- Han brændte sit lys i begge ender - derfor tager vi afsked med ham nu. Han var et dejligt, herligt menneske, sagde Mathilde med tårer i øjnene. Hun sang smukt i kirken sammen med sin Lasse

Flemming Krøll og Rudolph havde utroligt mange festlige stunder sammen, røbede han, inden han gav sin ven en sidste sang med på vejen

Foto: CLAUS POULSEN