

FREMAD, MARCH!

Landsoldaten sled på fodtøjet under Treårskrigen. På lange marcher ad støvede veje eller over mudrede marker. I bagende varme eller silende regn.

Man regnede en normal skridtlængde til 30 tommer, så i almindelig takt eller kadence på 108 skridt i minuttet kunne en soldat tilbagelægge godt 3000 alen i timen.

Oppakningen

Foruden det tunge gevær med bajonet, sabel, patrontaske med ammunition, fyldt feltflaske og brødposen med to brød og anden proviant til 24 timer, snapseflaske, ske og foldekniv bar landsoldaten på sit sælskindstornyster med alt, hvad han ellers havde brug for til feltlivets

“Den første marchdag hører til de strengeste, jeg har oplevet. Oppakningen, det tunge gevær og det meget uhensigtsmæssige lædertøj pinte mig til til det yderste. Det var af april at være en meget varm dag, og til overflod havde vi den ærgrelse at se bane-toget, som den gang kun til Roskilde, adskillige gange nok så lystigt løb frem og tilbage forbi os uden mindste anstrengelse og tilsyneladende uden spor af medfølelse.

Men omsider kom vi frem til Roskilde, med vabler på fødderne og huller omkring på kroppen, gnavede af det ny og stive lædertøj. Jeg var dødtræt, og skønt jeg strammede mig op til det yderste, var jeg i mit stille sind fast overbevist om, at jeg ikke ville komme levende til Korsør. Da vi sent på eftermiddagen stod på torvet i Roskilde for at modtage vore indkvarteringsbilletter, ville jeg have givet meget til, at jeg kunne have fået lov til at lægge mig ned, hvor jeg var, og blive der, i stedet for at gå i mit kvarter.”

Teologistuderende Johannes Helms, der meldte sig frivilligt.

